

med ombud i Fläckebo, Karbenning och Västerfärnebo.

Numera finns det ett företag som utför fönsterrenoveringar i den nedlagda Västerfärnebo Biltrafikförenings gamla garage och verkstad i närheten av kyrkan. I de gamla mejerilokalerna intill Vangsbron finns en pizzeria. I mejeriets byggnader intill finns lager och garage för en betongborrfirma. De lokaler som byggdes för en bil- och traktorverkstad på andra sidan av Svartån utgör kontor och lager för Västerfärnebo Elektriska AB, en verksamhet som nu drivs vidare inom familjen med en tredje generation. I den byggnad som tidigare innehöll flera affärer och bank samt försäkringskassa inte långt från Vangsbron, utefter den äldre vägen mot Berg, finns företaget B. N. Energikonsult som arbetar med utveckling, tillverkning och försäljning av pannor för eldning med pellets och havre. Biobränsle har blivit alltmer viktigt som energikälla i många olika sammanhang. I Berg finns nu ett åkeriföretag.

Den strumpfabrik i Hedåker, vilken hade sin glansperiod under andra världskriget, har dock inte fått någon efterträdare.

Nu är Mälby Grus AB är det största företaget i Västerfärnebo med egna grus- och bulkbilar. Mälby Grus producerar ett hårt och slitstarkt beläggingsmaterial för asfaltvägar, det hårdaste näst det röda gruset från Älvdalen. De tillverkar även sand i många skilda fraktioner och har också utrustning för torkning av sand som används av industrin i Sala vid tillverkning av sandspackel och av cementfabriker som tillverkar färdigt bruk i säck eller bulk.

Café Solhem i närheten av kyrkan stängdes under den senare delen av 1900-talet, men har nu fått en ersättning i Café Valvet som Västerfärnebo församling driver i den

gamla sparbankslokalen. Huset ägs av Västerfärnebo Elektriska AB. I anslutning till kaféet finns även en liten butiksdela med bland annat mjölk och bröd och en viss postservice och apotekslåda, som det hette förr. I källaren har Västerfärnebo hembygdsförening och några andra sammanslutningar sitt arkiv med ett omfattande historiskt material från bygden.

Den enda butiken var år 2006 Köplusten i Salbohed, där det också finns en kiosk. År 2007 har Västerfärnebo Handelsbod ek. för. öppnat en butik i den nedlagda konsumaffärens lokaler. Butiken profilerar sig med att i stor utsträckning sälja lokalt producerade livsmedel.

Andra företag i bygden är:

- Anders Åkesson Bygg & Mark i Björso
- Bo Erikssons Måleri, Norr Gärdsbo
- Enarsson Bil & Plåt, Salbohed
- Gussjö Mur & Bygg, Gussjö
- Gärdsbo Gräv & Maskin AB, Gärdsbo
- Hedåkers Bilverkstad
- Hedåkers Småskaliga Skog Gräv, Hedåker
- Hörnskogs snickeri, Sörhörende
- Jonnys Bygg i Forstby
- Kölnbackens Bageri, Ösby
- L. Å. Carlssons Åkeri AB, Ålsvarta
- Lings Rör AB, Salbohed
- Magasinet, Salbohed
- Mälardalens Betongborrning AB, Västerfärnebo
- Rosshyttans Trävarustransport AB, Skogslund
- Västerfärnebo Farmartjänst ek.för.
- Västerfärnebo Biodlarförening u.p.a.(bildades den 12 september 1926) Föreningen består än i dag som en del av Salaortens Biodlarförening.
- Västerfärnebo Trä & Smide, Norr Gärdsbo.

Sant och osannolikt

Gömda skatter

En berättelse säger att bönderna gömde Västerfärnebos kyrkklockor i Hörendessjön för att hindra Gustav Vasa, eller enligt andra uppgifter Karl XI, från att dra in dem till staten. Platsen där de skall ha gömts är det omkring 30 meter djupa Klockarhålet utanför gården som fått namnet Klockars. I senare tid användes Klockarhålet för att skrämma barn från att gå ut på isen när den inte var tillräckligt fast.

En annan berättelse säger att byamännen i Norrhörende sänkt sina värdeföremål i en kista vid Svartåns utlopp ur Hörendesjön för att gömma dem för fientliga danskar. Platsen fanns utmärkt på en karta, ritad på björknäver av en soldat som blivit dödligt sårad i Finland under kriget 1808-1809. Han gav kartan till sin kamrat, soldaten Flink från Norrhörende, som hade den med sig hem. Någon kista har dock hittills inte påträffats.

Märkliga besök

Enligt en berättelse har Konungsängen mellan Forss och Nystnäs fått sitt namn av att Karl XI låtit sitt kavalleri rasta där. En mer sannolik förklaring är nog att ängen fått sitt namn av att det var den bästa ängen.

Det finns också en berättelse som kan spåras till den siste mjölnaren på Forss, Erik Ek. Enligt vad han sade sig veta tjänade den berömde stortjuven Lasse-Maja vid två tillfällen som piga i köket på Forss.

Lasse-Maja hette Lars Molin och var från Ramsberg. I tonåren begav han sig ut på en stöldturné tillsammans med en flickvän vid namn Maja och iförd hennes kläder. Efter att ha dragit sig fram på tillfälliga anställningar som piga och som tjuv och bedragare, ömsevis klädd som man, ömsevis som kvinna, under ett drygt tiotal år, hamnade han 1813 som livstidsfånge på Marstrands fästning. Där började han uppträda för turister och berätta om sina äventyr.



*Lasse-Maja som rakar sig.
Teckning av Bo Svärd.*

Så småningom dikterade han sina memoarer, som blev en av 1800-talets mest lästa böcker.